



Vragen van God en Jezus (7/7)

Winter 2024

Johanneskerk Rotterdam-Lombardijen

7.a. *Hebben jullie wat te eten, jongens?* (Johannes 21:5) - 21 april 2014

Soms gebeurt het dat iemand afscheid neemt bij de deur, maar je vervolgens terugroept: "Ik ben nog vergeten te zeggen:". En dat volgt vaak nog een belangrijk bericht, dat we ons later herinneren. Johannes heeft voor ons gevoel met hoofdstuk 20 zijn Evangelie afgesloten: Jezus heeft nog veel meer gedaan, maar dit is opgeschreven opdat u gelooft. Maar hij lijkt ons met hoofdstuk 21 nog even terug te roepen en een aantal belangrijke dingen te vertellen als een P.S., een naschrift. Misschien wel als een bijsluitter, een missionaire bijsluitter. Jullie zijn uitgezonden en hebben de Geest ontvangen, maar hoe gaat dat nu verder? Een belangrijk hoofdstuk voor ons als gemeente. Voor ambtsdragers, die bevestigd worden, verder gaan of afscheid nemen. Voor we er op uitgezonden worden, worden we even teruggeroepen. Jezus ontmoet zijn leerlingen na zijn opstanding voor de derde keer. Ze zijn maar weer gaan vissen. Ze proberen de draad van voor Jezus weer op te pakken. Maar het lukt niet. Ze vangen niets na een nacht ploeteren. Jezus verschijnt bij zonsopgang (Pasen!) aan het meer, maar ze herkennen Hem niet. Deze vreemdeling vraagt: "Hebben jullie wat te eten, jongens?". Je hoort de vermoedheid en het chagrijn in het kortaffe antwoord: "Nee".

Het kan pijnlijk zijn als we gevraagd worden naar het resultaat van ons geploeter als het niets opgeleverd heeft. Ook voor ambtsdragers: is de gemeente gegroeid? Is het begrotingstekort minder geworden? Jezus vraagt er naar om op iets anders te wijzen. Als de leerlingen gaan vissen op Zijn aanwijzingen, vangen ze een recordvangst. Erger nog: als ze aan land komen, staat er al een ontbijt met vis en brood klaar. Jezus heeft er zelf voor gezorgd. Wat de leerlingen gevangen hebben kan er nog bij.

Voor ons als gemeente en als ambtsdragers is dit een mooie missionaire bijsluitter: We worden geroepen, we worden gezonden, we ontvangen Zijn Geest, maar het gaat er niet om wat wij allemaal doen of kunnen of bereiken. De vraag 'Hebben jullie iets gevangen?' mondt uit in de woorden van Jezus :

"Kom, eet iets.". Hij is Heer van de kerk. "Alle ambtsdragers delen samen in de verantwoordelijkheid om als kerkenraad de gemeente en elkaar in vieren, leren en dienen bij de heilsgeheimen te bewaren: voor alle dingen zoeken wij allereerst Het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid."

7.b. *Heb je mij lief?* (Johannes 21:15) – 14 april 2014

Wie tegenwoordig een belangrijke positie krijgt in onze samenleving, moet van onbesproken gedrag zijn. Van een nieuwe voetbalcoach met niet gemelde aandelen tot een politicus met foute oude tweets.

Met deze huidige maatstaven zou Petrus geen schijn van kans hebben om weer voor Jezus aan het werk te gaan. Hij heeft drie keer ontkend dat hij bij Jezus hoort. Hoe kun je dan de rots van de kerk zijn?

Opnieuw ontmoet de opgestane Jezus zijn leerlingen aan het meer van Tiberias. Na de maaltijd heeft Jezus een persoonlijk pastoraal gesprek met Petrus met het oog op de toekomst. Dit gesprek kan ver van ons bed blijven omdat we het moeilijk vinden ons te vergelijken met deze bijzondere discipel van Jezus. Maar misschien is wel andersom. Omdat deze verloochening Petrus overkomt, kan het iedereen overkomen. Ook ons.

Jezus stelt drie eenvoudige vragen: Heb je mij lief? Hij begint geen verwijtende preek, maar stelt een vraag. Petrus krijgt gelegenheid drie keer zijn liefde voor Jezus uit te spreken. Degene die zijn leven voor hem gaf, vraagt hem of hij Hem liefheeft. Ook als dat zijn leven zal kosten. Zei Jezus niet eerder: er geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden! Petrus moet met de drie antwoorden zijn eigen kwetsbaarheid en falen erkennen. Maar tegelijk spreekt hij zijn vertrouwen uit in zijn Heer. Wat is er veranderd sinds dat moment van de verloochening? In Petrus misschien niet veel, maar door het lijden, sterven en opstaan van Jezus alles! Hij heeft het verschil gemaakt en dat verandert alles in ons.

Het bijzondere is dat Petrus onmiddellijk in dienst genomen wordt. Hoed, wijd mijn lammeren, mijn schapen. Petrus is herder van de hele kudde van de kerk. Juist vanwege deze ervaring is hij geschikt om dit te doen. Niet onze heiligheid is de basis van de kerk, maar onze heiligheid in Jezus. Als dit met Petrus kan gebeuren, kan dat ook met ons gebeuren. Wat antwoorden wij als Jezus ons vraagt: Heb je mij lief? Wat is ons antwoord?

Vragen of ideeën?: ds Hans van Dolder – ds@johanneskerk.net