



Jezus ontmoeten in het leven van Jozef (4/6)

Najaar 2022 – *Schijn door ons heen*
Johanneskerk Rotterdam-Lombardijen

4. Jozef (4/6): Verhoogd (Genesis 41)

Wil er achter komen welke dingen in je leven belangrijk zijn? Misschien wel te belangrijk? Let dan op je dingen die je diep raken, je boos of verdrietig maken. Dat is het advies van Tim Keller in zijn boek 'Namaakgoden'.

De heerser van Egypte wordt ongerust wakker na een nacht vol dromen. Zijn dromen zijn gegaan over de ruggengraat van de economie van Egypte: koeien en korenaren aan de overs van de Nijl. Zonder die twee producten zou heel het kaartenhuis van de macht van het land van de piramides instorten.

De volgende morgen was de farao hevig verontrust, lezen we in vers 8. Het kan ook vertaald worden met: De geest van de farao werd rondgejaagd. Waar zouden onze ministers wakker van liggen? Of onze koning? Of wij? Is dat de economische groei van het land? Als wij maar blijven consumeren en uitgeven, blijft het goed gaan, is de boodschap die we steeds krijgen. Als we in een recessie komen, gaat het fout. En laten we niet makkelijk doen over alle zorgen die we in het leven kunnen hebben. Als we onze rekeningen niet meer kunnen betalen of we echt wakker liggen van oorlogen of het klimaat. Maar het verschil ligt in: Laten wij onze geest erdoor rondjagen? Raken we in paniek? Als deze grond onder onze voeten wankelt? Als de bomen niet meer in de hemel groeien? Maar we het gewoon met minder moeten?

Als Jozef bij de farao geroepen wordt en deze hem de gave toedicht, dat hij maar een droom hoeft te horen om hem te kunnen verklaren, wijst Jozef direct van zichzelf af: Dat is niet aan mij, farao, die gave komt van God alleen! Jozef had alle reden om heel ongerust te zijn. Op het ene moment zit hij in de gevangenis en op het andere moment staat hij voor één van de belangrijkste mensen van zijn tijd. Wij weten dat dit verhaal gaat over het grote verhaal van God. De belofte aan Abraham moet doorgang vinden. Maar Jozef weet niet hoe dit verhaal afloopt. Hij is zo vrij een gewaagd advies te geven. Hij blijft vertrouwen op God.

Het verhaal vraagt ons: op wat of wie is ons vertrouwen gevestigd? Gaan wij steeds tot het maximum van onze levensstijl of houden we ruimte om te delen? Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. (Lukas 11: 34)

Om nog eens over door te praten:

De farao werd zwetend wakker bij het idee dat het fundament onder de economie van Egypte wegviel. Wat zijn de dingen die voor ons (te) belangrijk zijn? Keller geeft in zijn boek 'Namaakgoden' in de Epiloog adviezen om deze zaken te traceren. Eén ervan is te kijken naar waar we onbeheersbare emoties bij krijgen. Angst of boosheid leiden ons zo tot onze nachtmerries. Helpt dit jou?



Bijbelstudie –

Lees Genesis 41 in zijn geheel nog eens door. Wat zijn verrassende wendingen in het verhaal? Wat gaat er anders dan je zou verwachten?

Lees Lukas 11: 13-34 daar eens naast. Waarin helpt dit tekstgedeelte om Genesis 41 naar nu te trekken?



In beweging –

Komende week is het dankdag. Volgende week is er gelegenheid om van wat wij krijgen te delen met anderen, die aangewezen zijn op de Voedselbank. Hoe geeft dit Bijbelgedeelte voor jou richting aan wat goed is om te doen?



Verhalen delen –

In onze westerse rationele wereld hechten we niet zoveel waarde meer aan dromen als medium waardoor God tot ons spreekt. Bij moslims horen we veel over dromen, die een grote rol spelen in hun bekering naar het christelijk geloof. Hoe ervaar jij zelf dromen?



Liturgie – ELB 173

Jezus u bent het licht van ons leven

Laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt

Jezus, U bent het licht van ons leven

Open mijn hart voor uw liefde, o Heer!