



Jesus ontmoeten in het leven van Jozef (2/6)

Najaar 2022 – *Schijn door ons heen*
Johanneskerk Rotterdam-Lombardijen

2. Jozef (2/6): Verleid (Genesis 39)

In deze serie diensten rond het leven van Jozef willen we helderder krijgen wat anderen aan ons merken als we in God geloven. Wat zien anderen om ons heen van Jezus? Met de verhalen van Jozef blijven we dicht bij ons weerbarstige leven. Genesis 39 heeft ook nog niets aan actualiteit ingeboet: carrière maken, wijs omgaan met krachten als macht en seks, grensoverschrijdend gedrag en vreemdelingenhaat.

Jozef is in Egypte als slaaf verkocht aan Potifar, de bevelvoerder over de lijfwacht van de farao. Jozef maakt carrière in het huis van deze belangrijke man. Maar wordt er bij gezegd: “Potifar zag dat de Heer Jozef terzijde stond en alles wat hij ter hand nam liet hij slagen” en “De zegen van de Heer rustte op alles wat Potifar bezat omwille van Jozef”. Maar dat betekent nog niet dat als je in God gelooft en trouw bent aan zijn geboden, je automatisch succesvol bent. Bij Jozef liep dat trouwens ook anders af. De woorden ‘God was met Hem’ en ‘Hij zegende hem’ hebben hun betekenis in het grote verhaal van Genesis. Ze komen steeds terug in de verhalen van Abraham, Izak en Jacob als het gaat over de vervulling van de beloften, die God gedaan heeft. Hij laat niet los het werk dat Zijn hand begonnen is.

Het verhaal is ook actueel door alle verhalen over grensoverschrijdend gedrag. Maar met name in de combinatie van seks met macht of rijkdom. Ook in de kerk hoort voor deze bewustwording aandacht te zijn. De vrouw van Potifar doet verwoede pogingen om de knappe Jozef in bed te krijgen. Jozef moet de verleiding weerstaan zelfs over de vrouw van zijn baas te heersen. Maar seksualiteit, die erop gericht is, de ander te gebruiken in je eigen voordeel is in strijd met de goede bedoeling, die het mag hebben om in een totale toewijding aan de ander en in liefde de ander te dienen. Jozef komt door deze weigering in de gevangenis. In God geloven en trouw zijn aan Zijn geboden betekent niet dat je geen tegenslag ondervindt. Net zoals het volgen van Jezus kruisdragen zal worden. Maar als God verborgen lijkt, betekent het niet dat Hij afwezig is. God werkt door alles heen.

Om nog eens over door te praten:

Als je het wilt vertellen: Heb jij zelf wel eens te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag? Zo, ja, wat heb je toen gedaan?



Bijbelstudie –

We zijn van Genesis 37 naar Genesis 39 gesprongen. Lees Genesis 38 ook eens. Welke motieven uit het verhaal van Jozef zie je terug in het verhaal over Juda en Tamar? Twee hints: vergelijk Jacob en Juda bij de vraag: ‘herkent u dit?’ en het contrast in het gedrag van Tamar en de vrouw van Potifar.



Gebed –

Heer, gebruik mij in dienst van Uw grote verhaal op de plek in het leven waar U mij geroepen hebt.



Verhalen delen –

Hoewel de focus van #metoo vaak op vrouwen ligt, is dat niet helemaal terecht. Ook mannen krijgen, niet zelden, te maken met vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daarbij zijn zowel vrouwen als mannen dader. Zo is 1 op de 25 Nederlandse mannen ooit verkracht en kreeg drie op de tien mannen met één of meerdere vormen van niet-fysiek grensoverschrijdend gedrag te maken.

<https://fondsslachtofferhulp.nl/nieuws/metoo-beweging-betekenis-nederland/>



Liturgie – Uit Lied 221

*Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijt waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.*



Thuis –

Is de kerk een veilige plaats voor jou?

Vragen of ideeën?: ds Hans van Dolder – ds@johanneskerk.net