



Advent & Kerst 2022

1^e adventszondag

De moeders van Jezus (2/3)

December 2022

Johanneskerk Rotterdam-Lombardijen

2. Rachab – (Jozua 2:1-24 en 6:22-25)

In deze dagen van het wereldkampioenschap voetbal worden we ons regelmatig bewuster van onze nationaliteit. Wie we zijn, heeft alles te maken met waar we vandaan komen. Wie we zijn, is diep verbonden met onze voorouders. We dragen dat – met trots of schaamte- met ons mee.

Ook het verleden van Jezus straalt op Hem af. Ook de vermelding van Rachab in het geslachtsregister. In veel teksten wordt ze onverbloemd 'Rachab, de hoer' genoemd. Deze Kanaanitische inwoner van Jericho runt niet alleen een herberg met een heel vergaande roomservice. Maar zij is ook niet vies van een leugen om bestwil of harde onderhandelingen over haar redding. Voor wat hoort wat. Maar bovenal valt haar geloof in de God van Israel op. Ze vreest Hem, in dubbele zin: De HEER, jullie God, is immers een God die macht heeft bovenin de hemel en hierbeneden op de aarde. Uitgerekend deze vrouw, die zo buiten het plaatje van de goede Israëliet valt, heeft een groot geloof en laat dat haar doen en laten, spreken en zwijgen bepalen. Ze is een spiegel voor de lezers, die wel in het plaatje vallen, maar haar geloof en de daadkracht missen. Zo kunnen wij ook verrast worden in de ontmoeting met mensen, die niet in het plaatje vallen van de keurige christen, maar in wie wij wel een diep geloof in de Vader van Jezus Christus ontmoeten. Wie zijn wij? Wat geloven wij? Hoe doortrekt dit geloof ons leven? Ook als wij geloven dat de toekomst van God, die Hij beloofd heeft, komt. Voor ons, maar ook door ons, ondanks ons en uit onze scherven en duisternis.

Geloven we net als Rachab dat in deze God onze redding ligt. Zij hing het gevlochten rode koord uit het raam. Het Hebreeuwse woord voor 'gevlochten' ligt tegen 'hoop' aan. Het is haar teken van hoop, redding, leven. Uit deze oermoeder komt Jezus voort. Hij deelt de bonte familiegeschiedenis. Maar in deze familiegeschiedenis licht ook het evangelie op: In een onverwachte hoek licht iets van God op. In een zwanger tienermeisje in een stal. Wij mogen onze redding van Hem verwachten.

Om nog eens over door te praten:

Naar wie uit jouw familie kijk je met bewondering als het om geloof in God gaat? Waaruit blijkt (of bleek) dat geloof in daden of woorden?



Bijbelstudie –

Lees naast Jozua 2 en 6, waarin Rachab voorkomt, ook Mattheus 1: 1-6, Hebrëeën 11:31 en Jacobus 2:25. Waarin is Rachab een voorbeeld voor ons?



Gebed –

Vader, dank U wel voor het mooie voorbeeld van hoop dat U geeft door Rachab. U beoordeelde Rachab niet op haar zondige verleden, maar nam haar aan op basis van haar geloof en daden. Dank U wel dat U ook mij niet beoordeeld op mijn verleden, maar dat ik gerechtvaardigd ben door geloof en door dat te laten zien door daden. Amen.



Verhalen delen –

Over de ontmoeting in De Haven in Den Haag met vrouwen, die als prostituee werken, schrijft Eva: "Wat ons bij De Haven opvalt is dat deze vrouwen door seksuele schade en maatschappelijke schande vaak zo ontzettend wijs zijn geworden. Wie moet ik geloven en wie kan me gaan beroven? Zoals veel vrouwen in de prostitutie weet Rachab waarschijnlijk in een split second het onderscheid te maken. Wie laat ik écht binnen in de (pees-) kamer van mijn hart?" (<https://zijlucht.nl/rachab-vrouw-met-de-gave-van-inzicht/>) Wat kunnen wij voor deze mensen betekenen? Wat kunnen wij van hen leren? (Zie ook <https://dehaven.nl/>)



Liturgie – Uit lied 969:

*Tot ieder hart, dat Hem behoort,
met Hem gemeenschap vindt.
De dienst aan Hem is 't gouden koord
dat allen samen bindt.*

Vragen of ideeën?: ds Hans van Dolder – ds@johanneskerk.net